



Vestigingsplaats Gistel en Eernegem

Latijn

Ben je graag bezig met talen? Lees je graag verhalen? Gebruik je graag jouw brein? Ben je een doorzetter in je zoektocht naar boeiende uitdagingen? Dan is Latijn iets voor jou!

Je leert Latijnse woorden, die nu – of later – belangrijke bouwstenen zijn om moderne talen, zoals Engels, Frans, Spaans en zelfs Nederlands, vlotter aan te leren.

Je leert nadenken over de vorm en de plaats van woorden in een zin, waarbij je ontdekt hoe een taal in elkaar zit.

Latijnse teksten dagen je uit om gedetailleerd en nauwkeurig te werken: elk woord verdient precieze aandacht, elke zin wil grondig en kritisch gelezen worden. Al doende leer je nauwgezet en zorgvuldig te werken, wat nuttig is voor alle studies en wat helpt om teksten in alle talen beter te begrijpen.

Dankzij de lectuur- en cultuurlessen beleef je de ontmoeting van een Atheense prins met de Minotaurus, de ontdekking van een diefstal op de Olympusberg, de bestraffing van een gruwelijke misdaad met een Tantaluskwelling, aspecten van het dagelijkse leven in het oude Rome, ...

Belangrijk om weten: de keuze voor Latijn is uniek. Wie zich wil laten verwonderen en uitdagen door de Latijnse taal en Romeinse cultuur, kan enkel in het 1ste jaar instappen in de Latijnse richting.