



Jouw keuze voor het tweede jaar - A-stroom Keuzevak

Kunst & Cultuur

Wijsheid begint met verwondering. De meest wijze mensen zijn mensen die vragen stellen. Griekse denkers deden het ons voor in een ver verleden: antwoorden zoeken en onze denkwereld openen voor nieuwe of andere gedachten.

Olympische dromen vormen het uitgangspunt. Is de Olympische gedachte ontstaan in een goddelijke woning op de Olympos-berg? Of op een zanderig sportveld in het heilige Olympia? Om welke reden beloonden de onsterfelijke goden hun sterfelijke helden met een sterrenbeeld aan de hemel? Hoe eerden Vlaamse grootmeesters en andere beroemde kunstenaars de Grieks-Romeinse wereld in schilder- en beeldhouwwerk? Moet je zomaar aanvaarden dat heldinnen uit de boot vielen bij een wereldreis op zoek naar het gulden vlies? Hoe maken we onderscheid tussen waarheid en valse berichtgeving in de vele getuigenissen over de klassieke oudheid? Waarom is het oudste Europese oorlogsverhaal nog steeds zo actueel? Hoe kunnen we zelf op een creatieve manier hulde brengen aan de periode waaruit onze westerse beschaving gegroeid is?

Wie zich graag laat meeslepen in de rijkdom van menselijke verhalen en gebeurtenissen en zich graag laat uitdagen om waardevolle, antieke gedachten een eigentijds jasje aan te trekken, zal ontdekken dat er niets nieuws is onder de zon: mensen vroeger en nu zijn gewoon mensen, misschien met andere goden en modes, maar met dezelfde wensen en dromen.