



Vestigingsplaats Gistel en Eernegem

Kunst & Cultuur

Carpe diem! Een veelgeciteerde gedachte uit de oudheid, die mensen graag als een levensblijve inspiratiebron overnemen. Pluk de dag! Met dit motto voor ogen reizen we naar de tijd van Julius Caesar en keizer Augustus om te ontdekken dat hun erfenis nog steeds onverwoestbaar en wereldwijd verder leeft. De kalender, waaruit we onze dagen kunnen plukken, is daar een mooi voorbeeld van.

Tijdens deze ontdekkingsstocht naar de wortels van onze eigen cultuur maken we via moderne media kunstzinnige uitstapjes naar de schilderkunst van enkele Vlaamse grootmeesters en belangrijke Belgische kunstenaars.

Intussen worden ICT-vaardigheden en artistieke talenten uitgedaagd om informatie op te zoeken, inspiratie te vinden en creatief vorm te geven in een online-poster, fotokalender, surrealistische collage, Pompeiaanse graffiti,

Het uurtje *kunst en cultuur* is er niet alleen voor wie een gezonde interesse heeft voor oude verhalen en voor mensen die lang geleden leefden, maar ook voor wie de eigen tijd beter wil begrijpen en nieuwsgierig is naar de oorsprong van vele hedendaagse cultuurelementen.